

Rum 305

Klass 2

av: Olivia van der Vliet

Det var 1400 talet. Och det var en liten flicka som bodde i Saltsjöbaden med sin mamma. Men hennes mamma var väldigt sjuk och de hade inte råd med en doktor. Och de bodde i en liten liten stuga nära vattnet. Och mamma blev bara sjukare och sjukare och sen dog hon, den lilla flickan blev så ledsen och sen kunde hon inte bo kvar. Sen kom hon till Grand Hotel och hon fick en liten barnkammare. Men sen blev hon väldigt sjuk. De som jobbade på hotellet var väldigt oroliga för henne och doktorn kunde inte rädda henne och sen så dog hon. När hon dog så började hon spöka på Grand Hotel i de rum hon hade bott i, och numret till rummet var 305. Och hon lät ingen komma in och om någon kom in så kom hon fram ur en garderob där hon brukade vara. Och hon var inte ett spöke som vissa kanske tror men hon var en vanlig flicka men hennes klänning hade fläckar och blod på sig det är för att det var den klänningen hon dog i och ur hennes ögon rann det ett svart mystisk vatten det såg ut som hon grät olja. Ingen vågade komma in där förutom en person, det var en äldre kvinna som hade jobbat på hotellet när hon var liten och levde. Och kvinnan hette Petra, hon hade ju gått i pension men hon bodde på hotellet för att hon hade jobbat där. Hon ville inte bo någon annanstans.

Och flickan som spökar där kallades för scary flickan. Men en natt var det inte som vanligt, scary flickan var inte i sin garderob, hon var ingen stans på hotellet. Petra letade och letade men hon hittade inte henne, sen blev Petra trött och gick och la sig. Och nästa dag var hon fortfarande inte tillbaka. Men sen kom hon tillbaka men hon var inte som vanligt, hon gick bara upp till sitt rum och var där hela dan.

Sen blev det kväll men den kvällen så kände scary flickan en konstig lukt. Det luktade rök och det kom från Petras rum. Scary flickan skyndade sig till hennes rum men det var för sent Petra låg där på marken i sitt rum och flammorna spred sig över hela hotellet, men scary flickan var kvar hos Petra. Hon satt där nära Petra fast det var eld över hela hotellet men scary flickan var kvar fast det brann, sen kunde hon nästan inte andas längre så hon var tvungen att gå ut. Och det var bara Petra som dog och scary flickan flyttade till Vår gård och hon hittade ett litet rum hon kunde bo i. Det var precis som i det rummet som hon bodde i på Grand Hotel, det såg precis likadant ut. Hon kände sig som hemma. Men hon visade sig inte längre. Hon satt bara på sitt rum och grät.

Men en dag så kom personalen till rummet och sa att det var trötta på att hon var där och skrämde bort alla gäster. Men hon ville inte flytta igen så hon sa att om hon blev begravd där Petra var då skulle hon flytta, och personalen tyckte att det var okej.

Och så dog hon till sist och blev begravd där Petra var begravd och så kunde de leva i frid tillsammans. Som hon hade velat hela tiden.