

Mordet på Grünewaldsvillan

Kapitel 1. Grünewaldsvillan

Allt började med en fin sommardag i Saltsjöbaden och Bert och Robert skulle komma hem till Isac. När de var hemma hos Isac så skulle de gå till tågstationen för att de skulle åka till Stockholm. När de gick in på tåget kom de till Saltsjöbaden förr i tiden. När de gick ut från tåget blev de jagade av äldre personer. De sprang och så gick de in till ett hus som hette Grünewaldsvillan! De gick in i huset och kollade runt och de hittade två sängar, Bert kollade vid alla skåp och sa: Det finns lagom med mat för några dagar. Nästa dag när de skulle gå och bada så kom Robert på att de inte hade med sig badbrallor så de fick bada i kallingar. Sen när vi badat klart så kom Knut Wallenberg. Han frågade om vad de gjorde? De sa att de bada. Knut Wallenberg frågade var de bodde? De sa att de bodde i Grünewaldsvillan. Då sa han att ingen har bott där på flera år. Knut sa att det bodde en mördare som hette Jack.

–Lever han fortfarande? frågade Robert.

Knut sa: Det är en världsfråga. Men det vi vet är att han flydde från fängelset för några år sen. Och då frågade Bert om han var i Saltsjöbaden, vem vet sa, Knut.

–Vi borde gå hem, sa Isac. HEJ DÅ!

När de var hemma så märkte de att de inte hade någon ved till middagen. Så gick ut och högg ved till middagen, sen tog han veden och gick in i huset för att laga mat/middag. När Isac var precis innanför huset så smälldes dörren igen, trodde att det var vinden men Robert och Bert att det var Isac. När de åt så hörde de ljud uppe på vinden.

–Vad är det som låter uppe på vinden? frågade Robert.

–Jag går upp och kollar, sa Bert.

Vänta här, sa han.

Robert och Isac följde ändå efter.

När de var på vinden var det...

Kapitel 2. Vad är det där?

En mördare som höll i en kniv och sa VEM VILL LEKA KURRAGÖMMA? Robert höll på att tappa andan, Robert och Isac sprang ner för trappan och Bert höll också på att tappa andan.

–Hitta ett bra gömställe! sa Isac.

Bert gömde sig inne i en kista, Robert och Isac gömde sig i garderoben. Nu började han att räkna (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) nu kommer jag. Han gick runt och letade över hela undervåningen och hittade Bert i kistan. Mördaren högg Bert magen och han skrek över hela huset. Han tog Bert och gömde honom i en säck. Det var blod över hela golvet och när mördaren förde bort honom så sa han: Vem är näst?!? Då blev Robert och Isac väldigt ledsna och rädda. När mördaren kollade på garderoben skulle han precis öppna dörren men då var det ett ljud som kom ifrån köket. De glömde att stänga av spisen! När mördaren gick ner för att kolla vad det var, gick Isac och Henry för att hitta ett bättre gömställe.

Kapitel 3. Slutet

Först så hittade de en mathiss men ingen av de fick plats men sen gick Isac och Robert in i dasset. Mördaren gick upp på vinden och kollade i garderoben men ingen var där. Han kollade på hela vinden men han hittade inte Isac eller Robert. Mördaren gick ner till köket med sin kniv och sa: nu kommer jag. Robert och Isac gick ner i köket, när de var nere i köket så tog Robert och Isac en stekpanna och en visp och slog vispen på stekpannan. Deras plan var att: Isac skulle slå vispen på stekpannan och om han kommer ner till köket och då slår Isac mördaren i huvudet och sen polisanmäler mördaren. När han kom ner i köket så slog Isac mördaren i huvudet och polisanmälde mördaren. Några timmar senare så sörjde Robert och Isac Bert. En sekund senare så kom Isac på att vi kan åka samma tåg som vi åkte dit med, men då kom Robert på att mobilerna inte funkade. Då sa Robert att han inte orkar att åka tåg nu, 20 minuter

senare hade de precis bokat rum på Grand Hotel, men det enda rummet som var ledigt var rum 013. Då sa Henry: Vi tar det som är ledigt.

–Är du säker på det? frågade Isac.

Du kom ihåg när du var nummer 13 på en hockeymatch och du blev skadad och du behövde åka till akuten. När de gick in i rummet så såg det lite övergivet ut, stolen var sönder, sängen var inte bäddad och det var dammigt lite överallt. När Robert kollade runt ville han avboka sitt rum.

–Ska vi gå och äta middag på buffen? frågade Isac.

–Det är det bästa jag vet!!!!, sa Robert

Efter en lång och god middag så var Isac jättemätt och Robert var fortfarande jätte hungrig! Robert ville ha mer mat. Robert gick till personalen och sa att jag vill beställa 4 av varje maträtt. Nästa dag gick de till Grünewaldsvillan för att ta Bert i deras resväska, sen gick de in i spårvagnen.

Sen var de i Saltsjöbaden och gick in i Grünewaldsvillan en sista gång och där var en man som sa: Här dog någon för länge sedan... De gick ut ur huset och begravde Bert.

Och Bert kom aldrig tillbaka...

SLUT!!!!

*Författare: August Boëthius, Benjamin Kjelsberg och Henry Nobel
3B Da Vinciskolan*

