

Lokes uppdrag

Dag 1: Presentationen

Vi börjar med att jag kanske presenterar mig. Jag heter Loke, är 25 år, bor i de Sju villorna med mamma, pappa, mina tre brorsor och mina två syrror, år 1913 dag 1/4. Vi var en rik familj i Saltsjöbaden. Vi åt till frukost gröt och till middag åt vi ärtor, fisk och köttbullar.

Idag bestämmer jag mig för att titta på alla gamla ställen i Saltsjöbaden. Vi börjar titta på Grand hotel och det gör vi imorgon.

Dag 2: Grand Hotel

Vi åkte tidigt på morgonen med häst och vagn till Grand Hotel för att se hur det ser ut när det är mörkt. Vi gick in i huset, det var ett stort rum med två soffor och en stor burk karameller på ett bord mellan sofforna. Jag gick fram till receptionen och betalade för ett rum. Jag gick upp till rummet och sov klockan 03:45 på morgonen. När jag vaknade lyste solen in i rummet som var vit med guld skulpturer lite överallt. Jag gick upp ur sängen och såg att det var något under den, det var vasst med guld. Jag tog fram det och det var en stor guldlåda med ett lås. Sängen såg lite konstig ut så jag tittade en extra gång under sängen där det låg en liten låda. Jag öppnade lådan och där låg det en liten nyckel som kan passa till den stora lådan, jag tryckte in nyckeln i hålet och låste upp. Det var olika ritningar på en kyrka av Ferdinand Boberg. Jag tänkte ta med väskan hem, men jag gav den till receptionen. De sa att Ferdinand Boberg hade det rummet innan Loke, de sa tack till Loke. Sen gick jag och åt frukost i den stora Guld Matsalen. Efter frukosten gick jag ner till vattnet och tittade på de stora båtarna. Sen åkte jag hem med häst och vagn. Efter det åt jag köttbullar till lunch. Och imorgon ska jag till järnvägen.

Dag 3: Järnvägen

Jag gick upp klockan 07:00 och gjorde lite gröt att ta med till Järnvägen. Hästen kom exakt när tåget stannade, jag gick upp på perrongen och köpte biljetter. Sen gick jag in i tåget, det här tåget är det första tåget i Europa som man gick rakt in i. Det stod en som jobbade vid ingången och tittade på min biljett. När biljetten var säkrad fick jag gå in. Tåget var stort inuti och det var typ ingen som åkte, nu var sätena tomma på varje rad så jag satte mig längst bak med en annan kille. Tåget gick rätt så snabbt. Medan jag var på tåget skrev jag ner det som hände igår. Jag tittade ut genom fönstret, det var lite öppet. Och jag såg massor av villor. Och sen märkte jag att min pappa stod där och vinkade åt tåget, jag såg vårt hus lite längre bort, han vinkade till mig och jag vinkade tillbaka. Jag kände mig lite hungrig så jag

åt gröten jag hade med mig i ryggsäcken och blev piggare. Jag tänkte på vart jag skulle imorgon då kom jag på att det var invigning till Uppenbarelsekyrkan. Och att kungen skulle vara där. Men först behöver jag åka hem. Jag bytte tåg vid perrongen och åkte hem till Saltsjöbaden station. Där bytte jag till häst och vagn. När jag kom hem sov jag lite till klockan 18.00 Mamma väckte när det var mat. Efter maten berättade jag för pappa att jag skulle till invigningen till Uppenbarelsekyrkan, han sa att han skulle vara där på morgonen.

Dag 4: Uppenbarelsekyrkan

Min pappa väckte mig tidigt på morgonen och sa att frukosten var klar. Jag åt frukost med pappa. När jag hade ätit åkte vi iväg med hästarna. Pappa sa att han bara skulle vara där på morgonen och förbereda till kungen och sen behövde han åka och fixa gården hemma. När pappa red iväg kom kungen, Knut Wallenberg och Alice Wallenberg.

De kom med häst och vagn som hade guld skulpturer lite överallt. De red upp på den stora långa röda mattan och öppnade dörren till vagnen, kungen gick ut från vagnen först, sen Knut och efter det kom Alice. De gick fram till den stora upphöjningen och pratade de sa. – Kära folk tack för att alla ni kom till invigningen, vi ska tacka byggarna för att ni har kämpat med det här och ska vi tacka Ferdinand Boberg för din ritning och nu ska vi ha FEST!!!! sa Knut. Alla jublade, de tyckte talet var väldigt bra. Kungen säger– upp med minerna nu blir det tårta. Alla jublade igen för då kom tre som jobbade för kungen med tre jättestora tårtor, de ställde ner tårtorna på ett bord så fick man gå och ta en bit av de stora tårtorna. Tårtorna smakade hallon. Efter fiket fick man gå in i kyrkan och titta. Porten till kyrkan var stor med ett stort handtag. När man kom in var det en stor korridor och till höger var det en trappa som ledde upp till övervåningen. Kyrkan var stor och det var olika guld grejer och bänkar gjorda av trä, det här var nog den finaste kyrkan jag varit i. Jag gick ut ur kyrkan efter en timmes tittande. Jag gick till andra sidan och tittade på det stora klocktornet. Det här är det största klocktornet jag har sett, sa jag till kungen. Kungen svarar att det är ett rätt så stort torn ändå. Jag tittade upp mot tornet igen och märkte att klockan redan var 15.30 och att jag skulle vara hemma om tio minuter så jag sa hejdå till kungen. Jag gick ner till min häst och red iväg mot huset. När jag kom hem skrev jag ner vad som hade hänt idag, nu märkte jag att min dagbok var slut. Så nu är berättelsen och mina uppdrag slut och min dagbok är slut men jag är inte slut, jag har några år till att leva.

Snipp snapp snut nu Lokes uppdrag slut

Skriven av Jonathan Eckes 3A Da Vinciskolan

