

## Först fattig sen rik

Hej jag heter Axel och är 10 år. Jag har just flyttat till Saltsjöbaden. Vi bor på Grand hotell. Det är väldigt dyrt så vi blir varje dag lite fattigare. Det är därför mina föräldrar jobbar mycket jag får nästan aldrig se dem. Så nu har jag pratat med mina föräldrar att jag ska resa iväg. Till sist sa de ja. Nu reser jag. Jag ska till en liten stad som heter Tågeby, där ska jag försöka hitta guld. Nu är jag äntligen här. Nu ska jag ta en lång promenad. När jag gick så snubblade jag. Det gjorde ont men när jag vände mig om så såg jag något som glimmade. Jag tog upp det från marken och såg att det var en guldklump, fyndet gjordes bara en kilometer från byn. Verkligen ett stort fynd men jag ska försöka att hålla det hemligt. Nu går jag till Tågeby och ska panta guldet på banken, jag fick några mynt så jag ska gå och handla, där är en marknad. Jag behöver en yxa för att hugga träd och få trä, spikar för att sätta ihop träet och spade för att gräva guldet, så där ja nu har jag allt jag behöver. Nu går jag till gravplatsen. Jag tycker att träden i området är väldigt hårda.

Det börjar bli kväll, hoppas jag hinner göra taket. Det är natt men jag ska ändå göra klart taket. Nu går jag och lägger mig. Jag har nyss vaknat. Nu ska jag gräva guldet för att kunna panta den i banken. Det var jobbigt men jag lyckades hitta några guldklimpar nu ska jag gå och panta hälften. Innan jag kom till byn så kom en tjuvar och tog guldet. När jag var i byn så sa jag till sheriffen vad som hade hänt. Jag ska jag pröva en gång till. När tjuven kom tillbaka så ville den ha säcken. Men jag sa att jag inte hade någon guld. Tjuven tittade i säcken och när den tog upp huvudet så slog jag den med säcken och tog en pistol. Sheriffen blev så glad att han gav mig en säck med mynt. Jag köpte marknaden och några andra fastigheter med mynten. Efter det anställde jag en man som hette Frank till min guldgruvan som jag hittade. Nu är jag rik men nu ska jag resa till större städer. Jag är nu i en stad som heter Storstaden. Nu har jag börjat bli affärsman här i storstaden men jag har fått en konkurrent som heter Rikson Von Guld. Han hade en väldigt stor högkvarter på dörren stod det !Rikson Von Guld!. Han är väldigt otrevlig fast vem bryr sig. Nu ska jag och Rikson ha möte med Joakim för att köpa en diamantgruva. Innan man ska komma till Joakims hus behöver man säga sitt namn och vad ska man göra.

Nu är vi framför dörren jag sa det jag skulle göra och så öppnas dörren. Nu är jag inne och går till mötesrummet. Men Joakim har redan skrivit kontrakt med Rikson. När jag kom ut så kom jag på en idé. Jag gick till mitt kontor och klädde ut mig sen gick jag. Jag mötte Rikson, min plan har börjat. Han kände inte igen mig. Så jag sa att han skulle skriva under, Han gjorde det och sen visade jag honom vad det stod. Det stod att han skulle ge mig hans förmögenhet. Nu tror jag att jag ska återvända till Saltsjöbaden. När jag återvände hem så köpte jag några fastigheter och hus som redan var klara, sen köpte jag elverket bredvid Grand Hotel och började bygga olika hus, villor, fastigheter och andra saker. Jag har

tänkt att köpa Grand Hotel. Så jag köpte hotellet för att mina föräldrar inte skulle behöva betala för att bo på hotellet. Sen gick jag till hotellet för att äntligen kunna se mina föräldrar. Jag väntade tills det blev natt, de kommer alltid på natten för allt jobb de gör. När de kom så sa jag att jag äntligen var hemma och att jag hade lyckats att vara rik. Vi gjorde en stor kram. Vi sa till personalen att vi ägde hotellet, sen gjorde vi ett stort hus att leva på. Nu behövde inte mina föräldrar jobba mer. Nu är jag med mina föräldrar

SLUT

Jon Puigvendrello Elorza 3C















