

# *Det spökar i sjuvillorna*

*Uppsats åk 3 av: Alfred Glanville Samskolan 3A*

Det var en gång en pojke vid namn Theodor. Han bodde i Göteborg tidigt 1900-tal. Theodor var tio år gammal och hade gyllenbrunt hår. Theodors familj bestod av mamma, pappa och lillasyster. Lillasystern hette Maja, mamman hette Lillemor och pappan hette Per-Olof. De hade hört talas om Saltsjöbaden som är en badort och bestämde sig för att flytta dit. Familjen köpte en av sjuvillorna.

I dag skulle Theodor och hans familj flytta till Saltsjöbaden. Det var en lång resa dit men de var snart framme. När de kom fram rusade de in. Theodor var fascinerad av hur alla villor såg likadana ut men ändå inte. En natt märkte Theodor att det var någon som spökade. Theodor hörde spökljud. När Theodor vaknade sa han att han hade hört spökljud. Alla andra i familjen hade också hört spökljud. De undrade vem som spökar. Maja blev rädd. Hon vill flytta tillbaka till Göteborg. Theodor satt sig vid matbordet och åt frukost. Theodor åt en macka med leverpastej och gurka som han brukar äta till frukost. Efter de hade ätit frukost och klätt på sig kläderna gick de en runda till Grand hotel. Vid Grand hotel stötte de på K.A. Wallenberg. Per-Olof berättade att de har precis flyttat in i sjuvillorna och att det är någon som spökar. När de sa att det var någon som spökar blev K.A Wallenberg helt vit i ansiktet.

-Vad konstigt att det spökar, sa K.A. Wallenberg med svag röst. Theodor tyckte att det var något konstigt med K.A.Wallenberg. Kvällen kom och de började gå hem. De hade gått runt vid Grand hotell hela dagen. När familjen kom hem åt de middag. Efter middagen går de och lägger sig.

Den här natten hörde Theodor spökljuden igen. Theodor bestämde sig för att kolla vem det är som spökar. Theodor gick ner för trappan och kollade omkring sig. Det var helt kål svart och han såg ingenting. Till slut såg Theodor en fot som stack ut bakom gardinen vid fönstergluggen. Theodor drog upp gardinen och där såg han K.A.Wallenberg.

-Varför spökar du? sa Theodor med förvånad röst.

-Det är för jag hade lovat min fru att ge en av sju villorna i födelsedagspresent men nu är alla sålda

sa K.A.Wallenberg med tyst röst. Det blev morgon och Theodor sa vem som spökar och varför han spökar. Senare plingade det på dörren. Det var K.A. Wallenberg. Han ville säga förlåt för att han spökade. En vecka senare var en av sjuvillorna till salu. K.A. Wallenberg köpte villan direkt och frun blev jätteglad.