

2A
2024
moa

Titel: Branden

När ska jag berätta min största
hemlighet. Jag har inte sagt det
till någon. Men innerst inne vet
jag förstås. För länge sedan när
jag var liten så började det
brinna i mitt hus. Jag var bara
tretton år, det var dagen innan min
lillebror Filip's födelsedag. Alla var
så glada. Tills det hände. Jag har skri-
vit ner allting i min gamla dagbok.
Men så här började det. Som jag sa:
Det var dagen innan min lillebrors
födelsedag. Filip hade hittat några tändstickor i
en låda i köket. Titta Elvira sa han
till mig. Nej! skrek jag. Men det var
försent. Eldflamman landade på golvet
och det började brinna. Den
dagen trodde jag skulle bli min bästa vän.

Titel: Branden

Jag vet inte varför jag berättar
det här för dig, men orden

bara flög ut. Konstigt ändå

att jag hittade min dagbok

när det var så många år sedan.

Men jag vet inte var alla mina
släktingar begravdes när den dog

den där hemiska dagen. Kanske begra-

des de inte alls, kanske ligger de

bara där i askan... Men det ska

jag ta reda på. Efter pappa lämna-

de mig han sa inte ens till mig

vart han skulle, han bara gick.

Jag har inte ens hans nummer

Han har säkert en ny family

me, och har nog glömt mig.

Mormor pratar inte så mycket

längre, och ligger mest i sängen.

Titel: Branden

För att så många dog.

Det var den värsta dagen i

mitt liv. Men det hände ändå.

Och så mycket mer finns det

ja inte att berätta. Jo jag

tror att jag har berättat

allting om den där dagen. Dagen

innan min lillebrors födelsedag.

Den 4 april 2015. Filip skulle

fylla 5 år. Men han inte. För

att vårt hus brann upp. Det finns

tyvärr inget lyckligt slut på den

här berättelsen. Så det här var

min saga om branden i sjuvillan.

Den 4 april 2015.

Folket kallade vårt hus för sjuvillan för att det var det sjunde huset på sju villor på rad. Men jag glömde att berätta vilken adress jag bode på. Jag bode på ringvägen 7 i Saltsjöbaden. Det var ett fint hus, men nu är det bara aska kvar. Det fanns tjugo människor inne i huset och två överkude, två av tjugo. Det var jag och mormor som klarade oss. Så nu bor jag med mormor. Vi bor i ett hus väldigt nära mitt gamla hus. För innan när mamma och Filip dog så behövde mormor lite extra mycket hjälp. Egentligen så dog pappa inte, men det känns nästan så. För att pappa hade bara lämnat mig och mormor.

2A
2024
moa

Titel: Branden

När ska jag berätta min största
hemlighet. Jag har inte sagt det
till någon. Men innerst inne vet
jag förstås. För länge sedan när
jag var liten så började det
brinna i mitt hus. Jag var bara
tretton år, det var dagen innan min
lillebror Filip's födelsedag. Alla var
så glada. Tills det hände. Jag har skri-
vit ner allting i min gamla dagbok.
Men så här började det. Som jag sa:
Det var dagen innan min lillebrors
födelsedag. Filip hade hittat några tändstickor i
en låda i köket. Titta Elvira sa han
till mig. Nej! skrek jag. Men det var
försent. Eldflammen landade på golvet
och det började brinna. Den
dagen trodde jag skulle bli min bästa vän.