

Beatrice historia

Det var en gång en flicka och hennes mamma. Flickan hette Beatrice. Beatrice och hennes mamma kom från ett annat land där det var ett förfärligt krig så de var tvungna att flytta. Så de flyttade till ett fantastiskt land Sverige, då hamnade de i staden Stockholm, då hörde de att det var ett nytt område som hette Saltsjöbaden. När de var framme var det väldigt fint i Saltsjöbaden. De skulle leta efter en lägenhet eller ett hus. Det fanns ett jättefint hus vid vattnet. De gick till huset och kollade om det var till salu.

Nej typiskt, sa Beatrice. Det var inte till salu och

hennes mamma gillar inte när hon säger typiskt men det var inte en så stor grej så de hittade en fin liten lägenhet och den var till salu men den kostade jättemycket och alla lägenheter och hus kostade jättemycket men som tur så var det ett hotell och det hette Grand hotell. När de kom in till receptionen och skulle checka in

så var det bara rika som fick vara där och så kostade det väldigt mycket. Beatrice mamma letade efter hus och lägenheter medan Beatrice gick till fotbollsplanen. När hon kom dit såg hon en flicka som spelade fotboll, flickan stannade bollen och gick fram till Beatrice och hälsade på henne. Hej, jag heter Lisa, sa flickan. Hej, jag heter Beatrice, sa Beatrice. Vill du spela fotboll med mig, sa Lisa. Visst, men jag kan inte spela fotboll, berättade Beatrice. Jag kan lära dig, sa Lisa. De började spela och Beatrice lärde sig att spela fotboll. De spelade så himla mycket men tillslut var det dags att gå hem. De gick tillsammans hem. När det kom hem igen så berättade Beatrice mamma att hon tyvärr inte hade hittat något hus eller

lägenhet men då sa Lisa att de kunde bo hos Lisa och hennes mammas hus. Ja snälla kan vi få det,frågade Beatrice till sin mamma. Okej men hoppas att det inte är till besvär för din mamma Lisa, sa Beatrice mamma. De gick till Lisas mamma och frågade om det fick bo där och det fick det! Det var väldigt trevligt där tyckte Beatrice men tyvärr kunde de inte stanna där hur länge som helst. Det fick bara stanna där i en månad. Då bestämde Beatrice mamma för att jobba på Samskolan och då kunde Beatrice gå på skolan där. Det var en stor fin skola, det fanns två skolgårdar, en för lågstadiet och en för mellan och högstadiet.Sen när det var tvungna att flytta berättade Beatrice mamma att det hade samlat ihop tillräckligt med pengar så att det kan bo i ett eget hus.Så levde de lyckliga i alla sina dagar.
Mira Kiw

slut

Mira Kiw.