

Olyckan med städerskan på tåget

av: Josefine Marklund

Det var en gång en pojke som hette Isac Grünewald. Isac hade brunt hår och gröna ögon. Han var 10 år gammal och elev på Neglinge skola. En dag hade Isac en lektion om Saltsjöbadens historia. Klockan var 10:15. I klassrummet satt han bredvid sin bästa vän Hanna. De slog upp kapitlet om Sara i Lilla Nackaboken. Helt plötsligt sögs han och Hanna in i historiebokens värld....

Innan de visste ordet av befann de sig på ett tåg och de hade städkläder på sig. Sedan började tåget att rulla...

-Jag känner igen det här, sa Isac till Hanna. Ja det är samma händelse som hände 2013 med städerskan Sara, svarade Hanna.

Sara var 22 år gammal och kraschade med ett tåg rakt in i de vita husen bakom Saltsjöbadens station för bromsarna var inte i eftersom att det var så kallt att det fanns risk för att de skulle frysa fast.

-Det verkar vara som att historien upprepar sig, fortsatte Hanna. Vänta då kommer vi också krascha!!! skrek barnen i kör. Isac och Hanna stirrade skräckslaget på varandra. Vad skulle de ta sig till!? Isac kollade sig omkring. Då fick han syn på en nödbroms som hängde på väggen. Han kastade sig emot den och fick tag i den. Han drog i bromsen. Det bromsade hårt, i sista sekund stannade tåget. De andades ut. Men hur ska de ta sig tillbaka till verkligheten?

De klev ut ur tåget. Allt såg annorlunda ut än vad de var vana vid.

-Vad ska vi ta oss till?! frågade Hanna.

-Jag... vet inte, svarade Isac. De började gå utan att veta vart de skulle.

De kollade sig omkring. När de gått en bit fick de syn på Grand Hotel.

-Kolla! sa Hanna. Åååjj! Jag har alltid velat bo på Grand hotel! Vi kan väl bo där tills vi lyckas ta oss härifrån?

-Ok, svarade Isac.

De gick och checkade in.

-Wow! sa Hanna. Det är så stort!

De gick upp till sitt rum. De var superfint, men det fanns bara en säng.

Hanna och Isac började rodna.

-Jag kan gå ner och be om ett nytt rum, erbjöd sig Isac.

-OK, sa Hanna och gav honom kortet. Han gick ner och frågade om ett nytt rum. Han fick nyckelkortet till det nya rummet och gav tillbaka det andra kortet. Han gick upp dit Hanna väntade på honom.

-Kom jag ska visa dig det nya rummet, sa Isac.

Hanna följde efter Isac till de nya rummet. Det såg precis ut som det andra fast med två sängar. De satte sig i en av sängarna och började tänka på hur de skulle ta sig härifrån.

Plötsligt fick Isac en idé!

-Vi sögs in i böckerna i skolan så om vi går till skolan kanske vi kan ta oss tillbaka! sa Isac.

-Bra idé! utbrast Hanna.

-Vi går till skolan imorgon, sa Isac. De var de överens om.

De lade sig i varsin säng och somnade snabbt.

Isac vaknade och gäspade stort. Hanna var redan vaken och höll upp ett glas vatten åt Isac.

-Här, sa Hanna och gav Isac vattnet. Vi går ner till restaurangen kl 07:45, sa Hanna.

-OK, svarade Isac. Klockan var 07:40 nu så Isac fick skynda och göra sig i ordning.

De gick ner till restaurangen. Isac beställde ett stekt ägg och en croissant med nutella. Hanna beställde en toast och pannkakor.

När de ätit upp gick de till skolan. När de klev in i skolan kollade de sig omkring och fick syn på en bok...

-Kolla! sa de i kör. De gick fram till boken. Saltsjöbadens historia, stod det på framsidan. De slog upp kapitlet om Sara och BOM! Plötsligt sögs de in i boken och slungades framåt tillbaka framåt i tiden... De var tillbaka i nutid!

-Oj hur länge har vi varit borta? frågade Hanna. Isac kollade på klockan, klockan var 10:15 när de sögs in. Nu var klockan 10:16....