

Konsttävlingen

av: Elvira Kjerstadius & Olivia Bengtsson

Det var en gång en liten pojke som hette Isak Grünewald. Han hade nyss fyllt 6 år och skulle snart börja i första klass. Isak var så nervös för imorgon skulle han börja skolan. Under natten sov han knappt någonting eftersom han var så pirrig inför skolstarten. Nästa dag var det dags för skolstart. När Isak kom till skolan var det fullt med folk på skolgården. Klockan ringde och alla nya elever i skolan ställde upp på ett led utanför dörren till den stora gula skolbyggnaden. Framför dom stod en rätt så lång man med blondt hår och mustasch. Han såg mäktig ut.

-Jag heter Knut Wallenberg och jag kommer att vara er magister under era första år i skolan, sa den långa mannen. Följ efter mig! Mannen gick uppför en trappa och in i ett rum och den nya klassen följde efter honom på ett led. Sedan fortsatte han.

-Det här är ert klassrum i år, sa han med vänlig röst. Ni kan sätta er ner i era bänkar, fortsatte han. Isak kan du sätta dig bredvid Märta längst bort i hörnet. Ni kan rita fritt en stund innan vi börjar. Eleverna gjorde precis som han sa och det rådde en förväntansfull tystnad i rummet.

-Vad fint du ritar, sa Märta med ljus röst till Isak.

-Jag ska bli konstnär när jag blir stor, svarade Isak stolt.

Magister Knut harklade sig högt för att få elevernas uppmärksamhet.

- Apropå konst, Vi ska ha en konsttävling om några veckor och hela skolan ska vara med.

Skoldagen svischade förbi och dagen övergick till att bli kväll.

- Hur var det i skolan idag Isak? frågade mamma när de satt vid matbordet.

- Det var bra, sa Isak. Efter middagen gick Isak och lade sig efter en lång dag i skolan. Han föll snabbt i djup sömn.

Solens strålar som smög in under gardinerna väckte honom tidigt på morgonen.

-Godmorgon Isak, hördes en välbekant röst. Kom ner till köket så äter vi frukost innan vi åker till skolan, sa mamma. Frukosten smakade bättre än någonsin just den här morgonen! Därefter begav sig Isak till skolan för sin andra skoldag.

-Hej allihop, idag ska vi ha bild. För imorgon ska konsttävlingen börja, välkomnade magister Knut klassen glatt. Ni ska få göra er egna tavla och sedan ska vi ställa ut dom på utställningen.

På kvällen frågade mamma vad de hade gjort på skolan idag.

-Vi målade tavlor till konsttävlingen.

-Vad kul, sa mamma.

Dagen därpå var det då äntligen dags för konsttävlingen. Alla elever i skolan samlades i matsalen. Rektorn inledde med att säga att:

-Vi har samlats här på den årliga konsttävlingen då vi ska visa upp alla elevers otroliga konstverk.

I samma stund snubblade Isak rakt in i ett gäng färgburkar som stod på golvet. Det kom färg överallt och konstverken blev förstörda. Eleverna grät över all konst som nu var borta. Rektorn gick fram till Isak och sa:

- Som det ser ut! sa hon irriterat. Hon kollade bort mot de förstörda konstverken. Hon lade huvudet på sned och sa:

- Men det här ser ju inte alls förstört ut. Jag tror att vi har en vinnare. Det är Isak! Isak kunde inte tro att det han hörde var sant!

Åren gick och Isak utvecklades som målare och blev världsberömd.

Efter några år träffade Isak Märta igen. Hon sa:

- Du hade visst rätt Isak! Du blev konstnär ändå.

Isak utbrast till svar: Och en ganska så vass en också!

Slut!!!